

Moola Mantra

212

(deze mantra verbindt het aardse met het hemelse, het mannelijke met het vrouwelijke;
zij brengt ons in contact met de bron van het bestaan)

"Ik buig voor de essentie van het universum, voor het goddelijke, canon uit India
dat zich verhoudt tot de mens alsof hij als mens al het "hogere zelf" is"

mel. 1

Ha-ri om tat sat, Ha-ri om tat

mel. 2

Sat Chit-A - nan-da Pa - ra-brah-ma Pu - ru - so - tha- ma

5

sat, Ha - ri om tat sat, Ha - ri om tat -

— Pa-ra ma-ta-ma Sri Bha-ga-va-ti Sa-me- tha_ Sri Bha-ga - va - te

9

sat. Ha-ri om tat sat, Ha-ri om tat

Na-ma - ha... Om Sat Chit A - nan-da Pa - ra-brah-ma Pu - ru - so - tha- ma

13

sat, Ha - ri om tat

— Pa - ra - ma - ta - ma Sri Bha - ga - va - ti

15

sat, Ha - ri om tat sat. (→2)Om

Sa - me - tha_ Sri Bha - ga - va - te Na - ma - ha. (→1)Ha - ri